

Volkstuindersvereniging Zandvoort



32e jaargang nr. 3
Herfst 2016



TUINDERSPRAAT

GARANT[®] *zaden*

*u zaait het beste
u oogst het beste*



GROENTEZADEN

BLOEMZADEN

KRUIDENZADEN

GAZONGRASZAAD

POOTAARDAPPELEN

VOOR INLICHTINGEN: UW TUINCOMMISSIE OF
garant Zaden
postbus 8, 8560 AA Balk
telefoon: 0514 571515 fax: 0514 571479
www.garantzaden.nl

T U I N D E R S P R A A T



Verenigingsblad van :

Volkstuindersvereniging Zandvoort

Jaargang 32 No.3 september 2016 verschijnt 1 x per kwartaal

Dagelijks bestuur :

Voorzitter : (Interim)

J.G.J.Verbeek (tuin 19) Tel. 023.5715498 voorzitter@vtvz.info

Secretaris :

R. Reeuwijk (Tuin 90) Tel. 06.38508526 secretaris@vtvz.info

Penningmeester :

A.H.Schuiten (Tuin 42) Tel. 023.5712125 penningmeester@vtvz.info

Bestuursleden :

Vice-Voorzitter :

Vacant () Tel.

2^e Secretaris :

Vacant () Tel.

2^e Penningmeester :

J.E.P.Bodamèr (Tuin 88) Tel. 023.5712313

Algemene functie :

R.J.Hoogendoorn (Tuin 41) Tel. 023.5712860

E.Lever (Tuin 98) Tel. 023.5374918

Arbitragecommissie :

H. Bullee en C.J.Wester

Ere lid

J.G.J.Verbeek

Lid van verdienste :

H. Bullee

Samenstelling Commissies :

Bouwcommissie : F.Bluijs, C.A.Bogaart, R.de Jong en A.A.M.Ottho (kand. lid)

Evenementencommissie : mevr.L.Koper, mevr. H.Lever, mevr.W.Mettes en mevr.A. Vöros.

Kantine beheer : H. en E. Lever.

Inkoopcommissie : F.Blom, J.E.P.Bodamèr, D.Langelaar en P.van Staveren.

Tuincommissie : J.Bakker, R.J.Hoogendoorn, P.B.D.Hoogendijk, D.Langelaar, C.J.Mettes, en mevr. J.Verhoeven-Schuiten.

Redactiecommissie : mevr.E.M.Mettes, J.G.J.Verbeek en J.Vinke.

Tekstbijdragen voor tuinderspraat kunt u e-mailen naar tuinderspraak@vtvz.info

Secretariaat :

Volkstuindersvereniging Zandvoort Postbus 518 2040 EA Zandvoort

Complex : Duinpieperspad 2 2041 XA Zandvoort Tel. 023 5719630

Bankrek. No. NL89INGB 0005 917649 t.n.v. volkstuindersvereniging Zandvoort

Website www.vtvz.info

Bijen bezoek door “De school”.

Van een leerkracht van “De school” ontving Henk Schuiten via zijn kleindochter het verzoek of de onderbouw (kinderen van 4-7 jaar) een bezoek zou mogen brengen aan de imker op de volkstuin, en of dit geregeld kon worden.

I.o.m. onze onvolprezen imker en bestuur werd dit bezoek gepland op 7 juli j.l. in de middag.

Er waren 12 kinderen en twee leerkrachten, deze werden welkom geheten op een woensdagmiddag in de kantine kregen een glas limonade en gingen daarna naar de tuin van Rieks Bulthuis.

Deze had een speciaal plekje gemaakt op zijn tuin, compleet met zitplaatsen en parasols een enorm mooie ambiance midden in de natuur.

Rieks had zijn bijen kaart mee genomen en diversen attributen om de kinderen te informeren, de kinderen hingen ademloos aan zijn lippen en beloonden hem met zinvolle vragen.

Wat de kinderen het meest aansprak was het verhaal van de koningin en alles erom heen.

Er werden goede vragen gesteld en het bijen raam met bijen achter glas was enorm interessant.

Er volgde een duidelijke en zeer interessante uitleg van de imker ze mochten allemaal een stukje raat met honing proeven en kregen een doosje met een stukje hiervan mee naar school en huis, dit vonden ze prachtig.

Als sluitstuk mochten de kinderen met twee tegelijk met de imker mee naar de bijenkasten en konden op korte afstand de aan en uit vlieg route van de bijen bewonderen, zelfs waren er een aantal imker pakken voor kinderen, compleet met kap voor de liefhebber voor het bijen bezoek aanwezig.

Na 1,5 uur vertrokken ze weer naar school vol met nieuwe indrukken ze hadden veel geleerd.

De kinderen van de school hadden als dank een schilderij en tekening voor Rieks gemaakt.

Rieks, namens de leerkrachten nogmaals hartelijk dank! Het was geweldig !

Tijdens de lunch van “De school” eten de kinderen voortaan; *IMKER HONING VAN RIEKS*.

Toen het verhaal op school na besproken werd was de belangstelling van de boven bouw (kinderen van 6-11 jaar) gewekt en kreeg onze onvolprezen imker nogmaals een klasje op bezoek , deze kinderen hebben ook genoten en veel geleerd.

Rieks, hartelijk dank een geweldig stukje PR voor de natuur enVTVZ. !

Henk



Jeu de boules – club heren

De aankondiging hing al weken vooruit op de baan : “ Donderdag 7 juli ‘ dagje uit’
Theo had alles, zoals gewoonlijk, tot in de puntjes voorbereid en vandaag stonden we dan ook met 15 man op het station, stipt om 09.10 uur, voor de trein naar Amsterdam.

Daar aangekomen lag er een bestelde rondvaartboot op ons te wachten voor een vaart door de grachten.

Een uitgebreide rondleiding via de kapiteins microfoon, vertelde ons de bijzonderheden van mokum. Om daarna uitgezwaaid te worden door de 14 miljoen kostende panden van de Heerengracht. Inclusief die van de gebr. Moscovitch. Na veel steken (24 meter) bereikten we weer het Centraal station.

Aan de y-zijde lag onze volgende boot naar Zaandam. Maar..... helaas bleek na telefoon gesprekken dat deze bestelde boot defect was.

Ze lieten ons gewoon aan de kade staan. Een tweede terras zat er aan vast, anders was onze kroket te water gegaan Theo besliste meteen om dan de trein te pakken en terug op het station hadden we gelijk aansluiting naar Zaandam. Theo is veel te aardig voor die oplichters.

Zaandam heeft een zeer bezienswaardig centrum, een zeer lange winkelstraat, afgewisseld door typisch Zaanse huizen, nieuw gebouwd en gerenoveerd. Onze lunch was besteld en voorbereid midden in het centrum, in een bijzonder charmant restaurant.

Een rond terras waar we op gereserveerde plaatsen zaten, het was maar goed dat er nog een buitenteras was, in plaats van water, anders was onze kroket er weer ingedonderd.

De lunch liet zich uitstekend smaken en na een uur waren we weer op weg naar de volgende boot, met de afspraak later terug te komen voor het diner.

Maar de boot was niet op de afgesproken plek. Theo weer bellen en ja hoor hij was onderweg en een kwartier later waren we aan boord en op weg naar de Zaanse Schans.

We hebben deze boot vastgebonden om op ons te wachten voor de terugreis.

Na een mooie tocht aangekomen bij ons doel en genieten van wat de Schans te bieden heeft.

Na een uurtje te hebben gelopen kwamen we bij een door Theo besproken z.g. koeienboot.

We konden er net op en de charmante vrouwelijke kapitein gaf ons een bijzonder leuk verslag van het ontstaan van de polders en het gebruik van deze boot. Bezit van de familie.

Na een dik uur waren we weer terug en op weg naar onze bestemming het Zaanse restaurant.

Voortreffelijk gegeten, Theo alles afgerekend, naar de trein en via Sloterdijk weer naar Zandvoort, al waar we om 21.15 aankwamen.

Al met al wederom een succesvol optreden van onze Theo, namens de boys weer bedankt.

Wvd



Goudsbloem oftewel *Calendula officinalis*



Goudsbloem is een van de veelzijdigste kruiden. *Calendula officinalis* is populair als vrolijke tuinbloem, om zijn cosmetische en culinaire toepassingen, als verfplant en vanwege zijn vele geneeskrachtige eigenschappen. Omdat deze eenjarige plant het hele jaar door schijnt te bloeien, kreeg ze de botanische naam *Calendula*. *Calendula* is afgeleid van het Latijnse woord "Calenda" wat elke eerste dag van de maand aangeeft. De naam geeft dus aan dat de plant op de eerste dag van elke maand bloeit.

De oude Egyptenaren waarderden *Calendula* al vanwege haar verjongende eigenschappen. In Europa is de plant lang gebruikt in soepen en stoofpotten en om boter en kaas te kleuren. In Amerikaanse burgeroorlogen gebruikten artsen op het slagveld de Goudsbloem om open wonden mee te behandelen.



Goudsbloem is ook geassocieerd met de heilige maagd Maria. In Engeland is de plant met koningin Mary geassocieerd in de 17e eeuw. De Engelse naam voor Goudsbloem is ook "Marigold".

De goudsbloem heeft het naar zijn zin op een schrale zonnige plek en zal zich spontaan uitzaaïen. De bloemen zijn weersgevoelig.

Als de bloemen vroeg in de ochtend al geopend zijn wordt het mooi weer.

De goudsbloem bezit werkzame stoffen die het erg goed doen op de huid. Je kunt goudsbloemzalf (calendulazalf) inzetten bij schaafwonden, een ruwe of droge huid, kloven en zelfs snijwonden. Ook kan het worden gebruikt tegen acné. Maar je kunt het ook gewoon gebruiken in een lekkere huidcrème. De stoffen van de goudsbloem zijn verzachtend en ontstekingsremmend. Het werd al in de middeleeuwen gebruikt als een natuurlijke antibiotica. Dus doe je voordeel ermee zou ik zeggen, het is puur natuur.

Hier volgt een recept om zelf Goudsbloemzalf te maken:

Eerst maak je Goudsbloem-olie

Benodigdheden:

- schoon glazen potje met deksel (minimaal 200 ml)
- goudsbloemblaadjes (de oranje lintbloemen) ..voldoende om 3/4 deel van de pot mee te vullen!
- biologische olijfolie of zonnebloemolie (voldoende om de pot tot de rand mee te vullen)

Aan de slag:

1. Pluk bloemen op een moment dat ze zo droog mogelijk zijn, liefst tussen 12:00 en 15:00 `s middags in de volle zon. Haal de bloemblaadjes van de bloemknoppen en doe ze in een glazen schaal of pot, hoe meer blaadje des te beter de olie.
2. je kunt de bloemen meteen in een potje doen of eerst drogen...gedroogde bloemen zijn sterker dan verse bloemen.
3. Giet de olie er overheen en zorg dat alle bloemen bedekt zijn met olie.
4. Sluit de pot af met een deksel of een doek.
5. Plaats de pot op een warme plek in de zon; op de vensterbank of buiten. Laat de pot minimaal 3 weken staan. Af en toe schudden of omroeren met een schone spatel o.i.d.
6. Na minstens 3 weken zeef je de olie door een fijn vergiet/kaasdoek en is de olie klaar.

Dan maak je Goudsbloem-zalf:

100 ml Goudsbloem-olie

12 gram bijenwas

schoon bakje/potje

1. verwarm de olie in een pannetje au-bain-marie..
2. Voeg hieraan de bijenwas toe en warm het langzaam op.
3. Wanneer de bijenwas gesmolten is, schenk je de vloeibare zalf in het potje.



4. Laat de zalf afkoelen. De zalf is dan klaar voor gebruik.

Of:

De bijenwas in een pan au-bain-marie verwarmen tot het smelt. Als de bijenwas gesmolten is de kruidenolie al roerend toevoegen. Als er een mooie gelijkmatige vetmassa is ontstaan, de pan uit het waterbad nemen. Nog even goed roeren. Dan een uur laten rusten, nogmaals doorroeren en m.b.v. Een spatel in kleine potjes doen.

Goed gesloten is de zalf ongeveer een jaar houdbaar.

Jolanda Meier



Marcel Horneman
vleesspecialist - traiteur

Uw BBQ specialist
Voor 1-1000 personen

Uitgebreid salade Assortiment
Franse visspiesen
Gamba spiesen
Gemarineerde zalm filets
Maiskolven in kerrie boter
Gepofte aardappelen
Gevulde champignons

Speciaal Slagerij Marcel Horneman, Grote Krocht 7, 2042 LT Zandvoort, tel 023 5719067

Tuingereedschap en tuin-vrijwilligers gezocht!



Stichting Pluspunt Zandvoort heeft ruim 200 vrijwilligers die zich allen belangeloos inzetten voor de medemens... van Belbus chauffeur tot gastvrouw en zelfs enkele tuin-vrijwilligers!

Deze vrijwillige tuinmannen (en vrouwen) helpen mensen die het zelf niet meer kunnen om hun tuin netjes te houden...hartstikke fijn want tegenwoordig wordt men geacht langer thuis te blijven wonen en daar hoort dan vaak ook een tuin bij... en dat is nou vaak juist te zwaar.

Het gevolg is een verwaarloosde tuin en daar wordt niemand vrolijk van.

Misschien zijn er onder de leden van de VTVZ wel mensen die als tuin-vrijwilliger zouden willen helpen af en toe?

Voor deze tuin-vrijwilligers zoekt Pluspunt naar tuin gereedschap: een snoeischaar, heggenchaar, hark, schop etc...echt het basis materiaal...

Dit wordt bewaard bij Pluspunt zodat de vrijwilligers het kunnen gebruiken als zij in een tuin gaan werken en men daar geen gereedschap heeft.

Heeft u gereedschap wat u wel wilt doneren of wat vrije tijd over om als vrijwilliger aan de slag te gaan?

Laat het even weten aan Yolande Gooszen van Pluspunt.

U kunt haar bereiken via: 023-7540330 of y.gooszen@pluspuntzandvoort.nl

of loop even binnen bij de balie en vraag naar Yolande...en als u dan toch bij Pluspunt bent: de nieuwe brochure is uit!

Boordevol leuke activiteiten, cursussen, workshops, informatie en meer...neem hem gelijk mee!

Wij feliciteren de volgende 41 jarigen in het 4^e kwartaal van 2016

	Naam	Straat	Tuin
02-10	Belunek	M.Nijhoffstraat	99
09-10	Minkman	Max Euwestraat	94
13-10	Loon (hlp. T.10)	Lorentzstraat	
15-10	Rijnders	Tjerk Hiddestraat	83
15-10	Keur-Mije	Zr. Dina Brondersstraat	
17-10	Bogaart	Celsiusstraat	69
18-10	Bulthuis	Lorentzstraat	32
18-10	Zeeland	Linnaeusstraat	16
23-10	Nieland	Hogeweg	
26-10	Zastrow (hlp. T.52)	v.Lennepweg	
27-10	Drommel	Darwinhof	1
04-11	Bronkhorst	Flemingstraat	87
04-11	Harteveld	Vondellaan	78
04-11	Kleijhorst	Flemingstraat	13
07-11	Veenendaal	Keesomstraat	50
07-11	Kiebert	Flemingstraat	89
10-11	Staveren	Witteveld	26
10-11	Buuringen (hlp.T.45)	Willemstraat	
11-11	Waaning	Lorentzstraat	31
13-11	Vente	v.Speijkstraat	
15-11	Haas	Keesomstraat	
15-11	Vossen (hlp. T. 23)	Brederodestraat	
18-11	Markovic	Celciusstraat	54
23-11	Vinke	Kochstraat	86
23-11	Homaei	Flemingstraat	
24-11	Mettes	Witte Veld	44
27-11	Paap	Linnaeusstraat	47
30-11	Oene	Flemingstraat	9
30-11	Dirkx	Lorentzstraat	5
01-12	Bakker	Fahrenheitstraat	4
02-12	Lever	Dorpsplein	98
02-12	Smit	Badhuisplein	
04-12	Hoogendijk	v.Speijkstraat	75
12-12	Schuurman	Reinwardtstraat	
12-12	Pennings	W.Draijerstraat	38
13-12	Vessem	Kromboomsveld	84
16-12	Scheffer	Haarlemmerstraat	
17-12	Meier	Keesomstraat	17
18-12	Mudde	Flemingstraat	6
21-12	Gerus	Vinkenstraat	
29-12	Dijks	v.Lennepweg	59

4^E
K
W
A
R
T
A
L

De Vijverhut (door Harry Opheikens)

“Zonde dat het weg is, Veel gespeeld, bruiloften gevierd, schaatsen, pannenkoeken, heerlijk wandelplekje, eendjes voeren”, enz. enz., allemaal weemoedige reacties op beeldmateriaal van de Vijverhut op o.a. Facebook.

Zelf heb ik nog steeds een herinnering aan de Vijverhut op mijn voorhoofd zitten, toen ik als 5 of 6-jarig jochie de houten plank van de schommel tegen mijn hoofd kreeg. De bult zit er nog steeds (nee, nee, geen geintje).



Het ademde natuurlijk sfeer uit in de jaren 50 met nog al het bos er om heen. Op de bovenste foto uit de beginjaren nog bomen aan de overkant van de Vondellaan. Op de onderste foto heeft het pand al een uitbreiding gehad en staat er ook flink wat bos omheen.



In het Haarlems Dagblad van 12 augustus 1950 lezen we het volgende:

“Een stil bos bij een druk strand. Zandvoorts dennenbos steeds meer in trek.

In de nabijheid van het auto-circuit, tussen de boulevard en het Corodexcomplex, ligt Zandvoorts onvolprezen bos-complex, het “Vijverpark”, een prachtig brok natuurschoon, dat je eigenlijk in Zandvoort niet zou zoeken. Bij velen reeds bekend, maar voor de meeste bezoekers van de badplaats nog volkomen vreemd.

Het was oud-burgemeester H.A. van Alphen, die als groot natuurminnaar en een oog hebbende voor de mogelijkheden in de toekomst, nu ongeveer 20 jaar geleden, in de crisistijd, in werkverschaffing overging tot het beplanten van een duincomplex met jonge dennen, waarbinnen hij een grote vijver liet aanleggen met een eilandje in het midden.

Nu hebben we op een mooie zomeravond eens gedwaald door dit prachtige brok natuurbezit, want de kleine, jonge dennetjes van twintig jaar geleden zijn forse bomen geworden (zie foto vorige bladzijde), die herhaaldelijk moeten worden uitgedund en een dikke laag mos is ontstaan op de plaats, waar eens het rulle duinzand het lopen bemoeilijkte.

Om ons is de rust van een bosrijke omgeving. Men kan heerlijk dwalen hier en zelfs verdwalen is lang niet uitgesloten. Een merel roetst weg in het ondoordringbare struikgewas, dat tussen de dennen is ontschoten, een konijn flitst over ons bospaadje, een eekhoortje huppelt voor ons uit, kijkt angstig achterom en verdwijnt langs de stam van een dennenboom tussen het geurende naaldhout. Ergens ver weg staat een vink. Als kaarsen in een kerstboom staan de nieuwe vruchten op de jonge dennen, een tapijt van droge naalden knerpt onder onze voeten en dan staan we plotseling voor de stille, rustieke vijver, die herinneringen opwekt aan Brabantse vennen, de natuur is hier van een wonderlijke stille bekoring. Een wilde eend met negen jongen speelt een vrolijk spel. Speelse karpers verbreken eveneens van tijd tot tijd het rimpelloze watervlak. De rietvoorn dartelt bij honderdtallen over de zandbodem en aan de overkant op het eilandje, klinkt de roep van de moederfazant, die haar jongen om zich heen verzamelt. We dwalen door duinvalleien, waar struiken wilde rozen hun licht-roze kleur een toon spreiden in volle uitbundigheid en fel oranje gekleurde lijsterbessen prachtig afsteken tegen een achtergrond van diep groene bladeren.

Dit jaar is het Zandvoortse Vijverpark door de bezoekers ontdekt zonder dat er enige reclame voor behoefde te worden gemaakt. Het Zandvoortse gemeentebestuur heeft twee parkwachters moeten aanstellen, die gekleed in een speciale uniform, streng toezien op de naleving van het rookverbod, want de kleinste onvoorzichtigheid zou in dit bijna altijd kurkdroge duinencomplex de grootse ramp kunnen veroorzaken.

Dit jaar is de gemeente ertoe overgegaan een hoge “brandtoren” midden in dit duinencomplex op te richten. Een eenvoudig, ruw houten gevaarte, veertien meter hoog, vanwaar men een fraai uitzicht heeft over het gele dennencomplex.

In het seizoen waakt hier dagelijks, en op andere tijden alleen gedurende de weekenden een brandwacht tegen brand.

We hebben met parkwachter dhr. J. Drayer, eens een praatje gemaakt. Vier jaar achtereen is hij nu reeds met het toezicht op dit Zandvoortse natuurreservaat belast. Hij is een enthousiast vriend van de natuur. “Het is hier altijd mooi”, vertelt hij, “zowel ’s winters als ’s zomers, misschien in de wintermaanden nog wel het mooist. Iedere dag brengt nieuw genot, geeft nieuwe ontdekkingen.

Het Zandvoorts Vijverpark is de laatste jaren steeds meer in trek gekomen.

Dit jaar was het zo druk, dat ik het alleen niet meer af kon en een tweede parkwachter ter assistentie heb gekregen. Het is hier, hoe vreemd het ook klinkt, ’s winters nog drukker dan in de zomermaanden. In de donkere maanden zijn juist de dennen zo fraai van kleur en heerst hier zulk een gewelddadige rust. Het Zandvoorts Vijverpark is geworden tot een

toevluchtsoord voor inwoners, badgasten en dagjesmensen, die hier steeds weer heen trekken, wanneer het op het strand te guur of te winderig is.

Er zijn wel dagen dat er veel meer dan 500 bezoekers zijn en zo goed als geen plaatsje onbezet is. Ik had enkele dagen geleden nog een groep Amsterdammers, die hier altijd komen. Weet u, wat ze zeiden, toen ze nieuwe huizen zagen bouwen aan het begin van het dennen-complex? "Wat is dat nou, dat ze nu huizen bouwen in het park?" "Zo zijn die mensen er aan gehecht en zo zijn er honderden. Jammer is, dat door het grote bezoek de vogelstand te leiden heeft.

De dieren hebben het niet rustig meer en zoeken elders een plaats voor het bouwen van hun nesten. Maar dat neemt niet weg dat hier toch nog van alles zit. Vooral eksters, maar ook vinken, nachtegalen, merels, fazanten en lijsters. Hazen en konijnen zijn hier ook nog legio, maar ook veel wilde katten, meegenomen door badgasten of kampeeders en vandaar weggelopen. Die verdwalen dan hier en worden op den duur volslagen wild. Zij betekenen een steeds groter gevaar voor onze fauna en is er een onder die wel een kleine tijger lijkt. Het wordt heus meer dan tijd, dat deze verwilderde beesten eens worden opgeruimd."

Als we eindelijk afscheid van hem nemen begrijpen we en hebben we gezien dat hier, door het initiatief van iemand met een vooruitziende blik, uit een aanplant van nietige dennen-boompjes een bos is ontstaan, waarop Zandvoort met recht trots op kan zijn. Men moet de oude dennen wel dunnen en is daar ook nu weer mee bezig. De kaarsrechte van bladen en takken ontdane stammen liggen overal tegen de bomen en men merkt het niet dat er tientallen bomen worden weg gehakt, zo dicht staan de stammen op sommige plaatsen open.



Theezakje



Uw auteur de eendjes aan het voeren

Een ondernemend Zandvoorter heeft hier mogelijkheden gezien. Aan de rand van de vijver heeft hij een prachtig ingericht paviljoen gebouwd, dat hij 'de Vijverhut' noemde. Het paviljoen past volkomen in deze omgeving. Zelfs de verlichting met ouderwetse gaslampen, omdat het felle elektrische licht storend zou werken. Deze zomer voor het eerst opende paviljoen 'de Vijverhut' zijn poorten. Prettige ligstoelen staan opgesteld tussen lage dennen en men heeft een uitzicht op vijver en dennen-complex.

Zo kreeg Zandvoort, naast strand, zee en duin een nieuwe attractie".



Als je dit bovenstaande stuk gelezen hebt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe mooi en rustig het echt allemaal was. Al snel groeide 'de Vijverhut' tot een grootse ontmoetingsplaats. Natuurlijk hebben heel veel mensen hun bruiloft hier gevierd, of net getrouwd, of al 25 jaar of langer in de echt. Lunchen, avondeten of lekker even wat drinken, welke Zandvoorter heeft hier niet gezeten.

Echter ook de motorsport en autosport vond er zijn weg. Zo startte hier altijd een motorpuzzelrit lezen we in het Haarlems Dagblad van 30 mei 1953 als de motorclub 'Zandvoort' een puzzelrit van ca. 90km organiseert.

Ook de inschrijvingen en keuringen werden gedaan vanuit de Vijverhut voor vele autoraces. Ik kan mij nog herinneren dat de Vondellaan vol stond met aanhangers met daarop de fraaie racemobielen. Als jong jochie was ik samen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief
Haarlem's Dagblad | 30 mei 1953 | pagina 7 (7/12)

MOTORSPORT

De motorclub „Zandvoort” houdt Zondag een puzzle-rit voor auto's en motoren over een traject van ca. 90 km. De route voert grotendeels over goede wegen. De start vindt plaats om een uur bij het clubhuis, Paviljoen de Vijverhut.

De gemiddelde snelheid voor auto's en motoren tot 200 cc. is 36 km., voor motoren boven 200 cc. 40 km. per uur. De rit telt mee voor het clubkampioenschap en de beide „Vijverhut-prijzen”, alsmede voor de „M.C. Zandvoort-beker” voor niet-leden.

Har
van
maa
aarc
nog
trot.
dipl
huis
loop
zen

met vele vriendjes niet alleen geïnteresseerd in de auto's, maar vooral op wat er op zat en dan bedoel ik de vele racestickers. Met plakboek in de hand werden stickers van de auto's gepeuterd en vervolgens de plakboeken in, geen rekening houdend met het feit dat dit de sponsors waren van de rijders

Ook vele raceberoemdheden vonden hun weg naar 'de Vijverhut' al dan niet hun overwinning vierend tot in de late uurtjes.

GROTE PRIJS VAN NEDERLAND

Ongenaakbare Jim Clark snelst in luidruchtig spectakelstuk

(Van onze verslaggever)

Lotus-baas Colin Chapman had alle reden zondagavond in de Zandvoortse Vijverhut het champagneglas hoog te heffen op z'n zo succesvol team. Een ritueel dat in de dure Steering Wheel Club te Londen ongetwijfeld vele malen herhaald zal worden. Immers de „vliegende Schot” Jim Clark werd winnaar op het circuit van Zandvoort bij autoraces om de grote prijs van Nederland, terwijl teammakker Peter Arundell de alleszins bevredigende derde plaats wist te veroveren. Vanaf de start bleek de snelste man van 1963 een knagende eierzucht in zijn binnenste te hebben om die eretitel ook dit jaar te mogen voeren. Hij bouwde reeds in de beginfase, met een snelheid van rond de honderdzig kilometer per uur, aan een comfortabele voorsprong. Hij wist echter ook dat achter hem een mogelijke opvolger mee schudde met het drieste geweld van de trillende zuigerstangen. En zag de achtentwintigjarige hereboer de grote prijs van Monaco niet zijn neus voorbij gaan door pech?

feirode achtcylinder Ferrari van Surtees nog ongezonder stotteren, maar hield toch stand tot het einde, hetgeen hem een tweede plaats opleverde. Een zeer beheerst rijdende Arundell werd derde en vasthouder Graham Hill vierde. Terwijl Jim Clark het stof afschudde, werd hem de krans omgehangen, de vlag voor hem gehesen en klonk een vals „God save the Queen” over de juichende menigte....

Het vertier op en om de vijver werd steeds uitgebreider. We kennen natuurlijk de manege van de familie Rückert in de vorm van een fort, dat in 1968 gebouwd werd, maar ook de midgetgolf heeft menig spelplezier gebracht.



Toen de winters nog streng waren kon er op de Vijverhut flink geschaatst worden en zelfs korte baanwedstrijden werden er georganiseerd.



Ook roeiwedstrijden werden er georganiseerd door de reddingsbrigade.



En toen kwam daar het plan voor een vakantiepark en werd het allemaal anders in de jaren 90. Een eens zo rustig wandelpark met veel natuur moest bouwklaar gemaakt worden voor vele vakantiehuisjes. Hoewel de vijver een onderdeel zou worden van het vakantiepark moest al het omliggende wijken. De midgetgolf en de manege waren al weg, ook het herdenkingsmonument moest een andere plek krijgen. Zelfs een ooit fraai aangelegde trimroute moest het ontzien. Het bosrijke was al lang geleden verdwenen door de Dennescheerder, maar tja, een fraai natuurplekje moest toch wijken voor het vakantiepark.

Met vele tranen in de ogen zag menig een 'de Vijverhut' van de familie Paap door de slopers onderhanden worden genomen in 1987. Er is zelfs een filmpje van. Ja mensen, zo lang is het alweer geleden, maar de herinneringen zijn er nog altijd.



De familie Paap voor HUN Vijverhut vlak voor de sloop in 1987, (foto van United Photos de Boer).



De huidige status van boven gezien. Langs het water lopen lukt niet echt meer. Alleen op het eilandje groeien nog bomen. Misschien was het leuk geweest 'de Vijverhut' mee te nemen in het plan als extra restaurant. Ik denk dat menigeen daar nog heerlijk gegeten zou hebben.



Harry Opheikens

RADIOSTIPHOUT



Met een service van goud
Is ons familiebedrijf opgebouwd

Ursem Zandvoort
www.radiostiphout.nl

De winkel voor uw elektronische apparatuur in
Zandvoort en omstreken

TUINDERSPRAAT met Hans en Elly!

Wist u dat Hans hele lekkere dressing kan maken! Dit kwartaal een geheim recept van Hans...

- * 3 delen olijf olie
- * 1 deel wijn azijn (als u dat niet heeft, azijn met een beetje witte wijn)
- * eetlepel honing
- * eetlepel gembersap
- * theelepel mosterd (Moutard Dijon is aan te bevelen)
- * witte peper (liefst uit de molen)
- * zout (liefst uit de molen)
- * theelepel poedersuiker

extra optie; Tijm



**Bent u ook
zo benieuwd
naar het
volgende
recept van
Hans**

Sylvia tuin 3



bij

de lip

**Versteeg's ijzerhandel
Pakveldstraat 19
2042 KD Zandvoort
tel: 023 5712554**

voor al uw gereedschappen,
sanitair, ijzerwaren en
sleutel service

kunt u (bijna) alles halen
tot aan naambordjes op palen

KLEURPLAAT VOOR DE JONGE TUINDERS



Inzameling groenvuil 2016

De woensdagen tussen 14 en 18.00 uur.

bij de kantine aan de ingang van het tuincomplex.

Daar zal het afval onder toezicht in de grijze bakken worden verdeeld. (vol is vol)

**U kunt groenafval
kwijt op alle
Woensdagen**



1) Welk tuinafval kan er worden aangeboden op de bewuste woensdagen? :

- Handzaam gemaakte takken en ander snoeiafval
- Stronken
- Kweek en niet composteerbaar onkruid waarvan de hoeveelheden te groot zijn voor eigen afvoer.
- Nachtschade afval (tomaten, aardappel en ander nachtschadeloof)

2) Wat kan er NIET worden aangeboden? :

- Zand en aarde
- Composteerbare groente en blad afval
- Ander tuinafval zoals stenen, planken en ander bouw of meubel materiaal
- Groenafval van thuis meegenomen.

Het blijft de bedoeling dat u zoveel mogelijk uw eigen tuinafval afvoert en verwerkt.

Het is ten strengste verboden uw tuinafval over de hekken of in het duingebied, op de parkeerplaatsen en in onze groenstroken te dumpen op straffe van roeyering.

Van de evenementen commissie

Evenementen agenda 2016

<i>Oktober</i>	<i>08</i>	<i>Vis maaltijd</i>
<i>Oktober</i>	<i>22</i>	<i>Sjoelkampioenschap</i>
<i>November</i>	<i>12</i>	<i>Foxtrot Varië</i>
<i>December</i>	<i>17</i>	<i>Kerstbingo</i>



WAARSCHUWING

De groenbakken stonden vol maar iemand vond het nodig om een kruiwagen met groenvuil voor de bakken te kiepen. Als dit meer gebeurt stoppen we met de inzameling van groen en moet alles weer zelf afgevoerd worden!!!!

DE REGEL IS NU

Eerst vragen bij de kantine of het kan en daarna het groen pas ophalen

EK voetbalkampioenschap.

Hé, hé.... Na alle tot dusver gespeelde wedstrijden met 24 (!) landen zijn dan nu beide halve finales óók voorbij. Weet U nog? Resp. Portugal - Wales 2-0 en Duitsland - Frankrijk 0 - 2.

Nu alleen a.s. zondag nog de finale. Allicht hebben veel volkstuinters c.s. op de T.V. gekeken en even waarschijnlijk zijn ook velen blij dat dit nu na 't a.s. weekend voorbij is. Tjonge, valt niet mee. Zo langdurig en dikwijls naar zouteloos "amusement" te kijken. Op en rond de middellijn "breien"; daar scoor je niet mee. Doelpunten zijn "het-zout-in-de-pap"! Kijken en nieuwsgierigheid naar de stand is dikwijls de hoofdschotel van 1½ uur durende belangstelling tot de afloop met veelal eindstanden van 0 -0; óók na "verlenging" met ½ uur! Penalty's zijn 'n echte loterij.....!

Alleen "spannend" en verder vaak ook echt zouteloos!

Commercieel gezien hadden sommige arbiters zowaar "een-vinger-in-de-(zouteloze)-pap!"

Deelden óók in de commerciële en manipulerende malaise incl. soms rare beslissingen e.d.

In een column in de METRO van 30 juni was de aanhef **VOETBAL IS DOOD**. Dat klinkt luguber voor volkssport nr. 1 maar de productie was inderdaad vaak droevig/belabberd nihil of minimaal.

En er was dikwijls sprake van slecht en voorspelbaar "tactisch" spel; óók smaakloos en traag.

Wat het commentaar betreft was het uitzetten van het geluid daarvan ook vaak nog functioneel.

Maar ja, zoals gezegd, nu alleen a.s. zondag 10 juli de finale nog en dan duurt het weer twee jaar voor het W.K. in Rusland (?) plaatsvindt. Mét deze keer Nederland ook van de partij (?).

Tot zover is m.i. het commentaar op alles eigenlijk al groot genoeg. Volkstuinters c.s. kunnen vanaf nu en zoals vrijwel altijd weer in het a.s. najaar meer leuke en functionele aandacht aan hun tuin geven en/of in de fraaie omgeving van het –complex in de buitenlucht vertoeven. Goed!

En denkt U dan in principe maar niet teveel terug aan de tijd achter Uw T.V. bij het voetballen.

Op dit moment (8 juli) rest nu alleen nog de finale Frankrijk – Portugal op zondag a.s.

En over andere sporten op de T.V. gesproken: vanavond is er ook het E.K. atletiek kampioenschap in Amsterdam met o.a. de 100 m van Daphne Schippers in beeld. Zij won al de 1^e kwalificatie zojuist.

Nu benieuwd naar de finale van dit "Koningsnummer" later op deze - avond. *).

Andere actuele sporten op de T.V. waren o.a. WIMBLEDON (tennis) met vanmiddag good old Roger Federer (Zwitser) en coming man Milos Raonic (Canadees); een écht "servicekanon" waartegen m.i. slechts een 10 cm hoger net een origineel wapen is..... Okay!?!

Vanuit Schotland was er een open Golftoernooi met wereldspelers (mooi en stormachtig weer).

Al geruime tijd is recent de Tour de France dagelijks in beeld met vaak massale eindsprints maar daar lijkt van oudsher vrijwel alleen sprake van afspraken, commercie, geld en reclame te zijn.....

Tenslotte is dit allemaal wel even compleet andere koek dan alleen maar E.K. voetballen! Tóch!?!

vrijdagavond 8 juli J.B.

*) Later bleek de dames finale 100 m te zijn gewonnen door Daphne Schippers! Óók goed!

AANVULLING EK VOETBALLEN.

't Eerdere artikel eindigde op vrijdagavond 8 juli. Vóór zondag 10 juli – finale **Frankrijk – Portugal**.

Duidelijk ietwat murw van het overigens slechts weinig kijken naar deze EK, keek ik pas in de pauze na afloop van de 1^e helft van deze finale naar het commentaar en ik zag de stand0-0 !

T.V. deskundigen hadden toen een slechte indruk van deze finale tot zover en in feite van veel wedstrijden die er al waren gespeeld. Er werd zelfs gesproken van doodgewoon bijzonder armoedig voetbal en eveneens van heel erg weinig spektakel en doelpunten.

Dat gold dus kennelijk ook voor de 1^e helft van deze finale.

De 2e helft zag ik wél af en toe – óók 0-0 en toen pas m.n. in de 2^e verlenging tenslotte 0-1.

Gezien het slaapverwekkende en eentonige spelbeeld zou een eventuele minimale Franse zege toch zeker geen groot (volks)feest hebben opgeleverd? Of is dan inderdaad louter de (eind)stand zaligmakend en niet het vertoonde spel van 2 uur voetbal!?!?

Een m.i. totaal onbevredigende avond; althans voor mij vanaf die pauze.

Daarvoor was er op ZDF (DId.2) **Das Traumschiff** (afl. Shanghai) – op locatie. Zoals altijd bijzonder origineel, onderhoudend en mooi. Puikje toneelspel, actie en script.

Over uitersten en variatie gesproken! Héél andere koek dan dit voetbal.....! Goed!

maandag 11 juli J.B.

Makreelroken bij de VTVZ.

Het verzoek om makreel te gaan roken kwam via Jaap Vinke. Hij had Willem Bakkenhoven gesproken. En deze opperde het idee om hierbij de rokers van de Zeevisvereniging te benaderen. De rokers, Willem Minkman, Jan Paap (Jan van Kee) Jeff de Vos en Willem Bakkenhoven (Willem Dondertje) vonden het wel een goed idee.

Wij zouden de makrelen gaan inkopen en gaan roken voor de volkstuinders.

Normaal halen we de ochtend van het rookgebeuren de makrelen, schoongemaakt en wel vanuit IJmuiden.

Echter, op de maandag voor het roken kwamen we er achter dat de leverancier met vakantie was. Dus geen makrelen uit IJmuiden.

De organisator van de Open Zandvoorts Kampioenschap Makreelroken ingeschakeld.

Deze wist iemand in Noordwijk die het wel kon regelen. Ook deze persoon was echter op vakantie, maar had wel het adres van een leverancier van makrelen (groothandel).

Omdat we niet een vis gerelateerd bedrijf waren wilde hij niet aan ons leveren.

Dus op zoek naar een andere leverancier. Via een lid van de zeevisvereniging konden we makrelen van een groothandel uit Katwijk krijgen.

Deze makrelen waren echter nog wel diepgevroren in dozen van 25 kg.

Op donderdagmiddag zijn deze dozen opgehaald en in bakken met water gelegd om te ontdooien. Dit was in een loods in Nieuw-Noord.

De volgende dag om 7.30 uur hebben we een kleine 200 makrelen staan schoonmaken. Ingewanden en kieuwen eruit.

Daarna schoonspoelen en naar een andere loods gebracht.

Koelboxen gevuld met zout en water in de koeling om deze op smaak te brengen.

Onze adverteerder Boudewijns visservice was zo vriendelijk om zijn koelruimte ter beschikking te stellen.

Daarna de boxen op zaterdagochtend om 8.00 uur opgehaald en naar de volkstuin gebracht om ze te laten drogen in de rooktonnen en kasten.

Een heel gedoe dus. Maar trots dat het ons weer gelukt is.

W.Minkman

Boudewijns visservice



Onze verkoopwagen op de boulevard te Zandvoort vindt u nabij het Holland Casino (rotonde, strandweg)

En onze verkoopwagen op het strand vindt u voornamelijk op het zuid gedeelte van het strand te Zandvoort

het adres voor uw

visschotels

en

visspecialiteiten



kwaliteit en service sinds 1951

www.boudewijnsvisservice.nl

tel: 0621859577

Wat een feest, makreel roken !

Eindelijk was het zover, op zaterdag 30 juli was er op de volkstuin een culinair gebeuren van de hoogste orde, het roken van makreel.

De toppers van de Zeevis vereniging Zandvoort hadden hun rookovens binnen de muren van de volkstuin geplaatst. Op uitnodiging van Dhr. W. Minkman waren de beste "rokers" van de visvereniging aanwezig.

Om 11 uur in de morgen waren de ovens klaar om de vis te roken.

Daar waar iedereen denkt dat is makkelijk, moet ik toch met klem mede delen dat een en ander niet enkel vraagt om kennis van de noodzakelijk houtsnippers, maar zeker ook voldoende kennis van vis, het prepareren van vis voordat zij gerookt kan worden en natuurlijk de juiste temperatuur in de rookovens. Maar deze kennis heeft zich uitbetaald in een perfect eindproduct, de vraag naar dit culinaire hoogstandje was dan ook geweldig.

Het was een goed geslaagd en heel smaakvol evenement.

Wim, en ook al je andere "specialisten" bedankt voor deze hele bijzondere dag, we kijken nu al uit naar de volgende rooksensatie.

H.Verbeek





Voor meer foto's kijk op www.vtvz.info

De metamorfose van tuin 30 of ook wel "de klapklus"

Heel wat jaren was tuin 30 onderwerp van gesprek, de tuin werd door veel tuinders gezien als een probleem dat ontstaat als je de tuin niet verzorgd en het bestuur niet tijdig ingrijpt.

Toen de tuin dan ook uiteindelijk vrij kwam, zakte bij heel mensen de moed in de schoenen, hoe kon je een dergelijke "verwaarloosde" tuin aan een volgende tuinder aanbieden ?

Kweek, brandnetels, heermoes en andere kwalijke planten hadden in de loop van de jaren, bezit genomen van deze tuin. En nu ?

Er kwamen voldoende adviezen zoals, gooi er maar benzine op en brand het af ! Of " huur een graafmachine " en haal minimaal 40 cm van de grond af of kijk of je er mensen op kunt laten werken die een " werkstraf " hebben gekregen van justitie of bureau Halt.

Gelukkig kwam er ook een ander geluid " laten we een oproep doen aan alle leden met een Email adres en vragen om hulp !

Met de hulp van Jaap Vinke bleek dit een gouden greep te zijn.

Al snel kwamen er veel positieve reacties binnen, het bleek weer eens dat niet iedereen in problemen denkt maar zeker ook in oplossingen.

Er ontstond een geweldige ploeg van medetuinders die gezamenlijk dit probleem wilden aanpakken en oplossen.

H.Verbeek



Winnaars / Winnaressen zomerpuzzel.

De winnaars van de voorjaarspuzzel hebben een tuin solarlampje gekregen.

Voor de zomerpuzzel hadden we 17 inzendingen.

Onder de goede inzenders heeft Jolanda Meier 3 prijswinnaars getrokken.

Jolanda heeft nu al weer 2 jaar tuin 72, en in die tijd is de tuin totaal veranderd.

Met veel smaak is de tuin ingericht.

Ook het huisje is het vermelden waard dat is met veel vakmanschap neergezet.

De tuin heeft een laag houtsnippers gekregen zodat de bodem tussen de planten minder snel uitdroogt en onkruid minder kans krijgt.

Jolanda maakt ook schitterende foto's van haar tuin en dan speciaal de macro foto's: die zorgen ervoor dat je met hele andere ogen naar je tuin kijkt.

De foto's zijn te zien op de blog van Jolanda : <http://jomeko.blogspot.nl>



De oplossing van de tekst van de woordbalk was.

APRIL DEED WAT IE WILDE STORM DROOG REGEN HAGEL

De volgende gelukkigen zijn :

1. P. van Staveren tuin 26
2. N.Markovi tuin 54
3. P.Hoogendijk (sr.) tuin 75

Allemaal van Harte Gefeliciteerd



De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw

M Van der Kuijl & Oerlemans
Loodgieters

Michel Oerlemans
Tingetersweg 99
2031ER HAARLEM

Info@kozloodgieters.nl
Mob:06-20019900

HERFSTPUZZEL

Horizontaal

1; overblijven 6; tennisterm
 12; deel van een fotoestel
 13; organisator 15; plaats in
 Ierland 16; insectenraam
 17; binnenvaartschip 19; spel
 20; gevat 23; krijs
 25; gesteldheid van de
 atmosfeer 26; vlug 28; gelijk
 31; mannetjesschaap 33; nep
 36; afgebroken tak 37; onder-
 drukker 38; Griekse letter
 39; verorberen 41; lidwoord
 42; slimmerd 44; bekendheid
 46; plaats in de Betuwe
 48; boom 50; hoogvlakte
 53; onmeetbaar getal
 54; paardrijder 57; heks
 58; graaien 61; niet toestaan
 63; rondkijken 64; blunder
 65; gastmaal



Verticaal

1; zeehond 2; verharde huid
 3; sneeuwschaats 4; teer
 5; bijwoord 6; bontjas
 7; kluitenbreker 8; kwellen
 9; verheugd 10; ingeschakeld
 11; getijde 12; familielid
 13; roodbruin 14; gebouw in
 Amsterdam 15; schaakstuk
 16; lawaaischopper 18; geluid
 21; water in Friesland
 22; voorzetsel 24; diepgaand
 25; zacht maken in vloeistof
 27; adreskaartje aan bagage
 29; ratelpopulier 30; plukje
 32; vlaktemaat 34; slag
 35; korenhalm 39; opnieuw
 40; plezier achteraf 42; bedrog
 43; zandheuvel 45; reeds
 47; dierengeluid 49; windvrij
 51; duizend kilo 52; geleerd
 persoon 53; schrijfgerei
 55; duivenhok
 56; Edelgrootachtbaar (afk.)
 59; windvlaag 60; hoofddekse
 62; noot 63; later



U
 gelieve de
 woordbalk in te
 vullen.
 De gevonden
 oplossing kunt U
 voor eind nov. 2016
 inleveren in de
 brievenbus
 op het
 complex .



Fruit op de tuinen en aan de muur

Afgelopen Zaterdag (27-8-16) was ik met de Stichting Fruittuinen Zuid Kennemerland op de opendag van de POM (POMologische Vereniging Noord Holland).

Deze werd gehouden in de collectieboomgaard in Middenbeemster waar van bijna elke appel en peren soort wel een boom met vruchten was vertegenwoordigd.



2016 is een goed fruitjaar, dat was wel te zien. Zou het niet geweldig zijn als we in Zandvoort ook zulke mooie fruitbomen hebben? En als we dan ook zulke heerlijke gerechten kunnen maken als de culinaire afdeling daar verzorgt. Wist je dat je van appels wijn kunt maken en van kweeperen likeur?

Helaas kan ik dat in mijn eentje niet voor elkaar krijgen. We hebben wel wat bomen staan op het complex en er zit zowaar fruit aan, maar de bomen hebben duidelijk zorg nodig. Ook zou ik langs de muur bij de jeu de boules baan heel graag leifruit willen aanplanten. Komend najaar wil ik een start gaan maken met het vrij maken van de muur en het verbeteren van de grond. Ik kan dit niet alleen.... Wie wil me hierbij helpen?

Daarnaast moet er ook onderhoud gepleegd gaan worden om de bestaande bomen en de nieuwe te laten groeien en bloeien (lees snoeien, bemesten, oogsten en verwerken). Zou het niet leuk zijn als we onze eigen fruitcommissie hebben? Ik heb al een paar enthousiastelingen maar ik zou het leuk vinden als we dit met meer mensen kunnen doen.

Voor degene die zelf graag (meer) fruit op de tuin willen hebben. Ik ben lid van de POM en kan boompjes met korting bestellen. Informatie over de rassen kun je vinden op de site van de POM <http://www.hoogstamfruitnh.com/> en dan onder aanplantbemiddeling.

Bestellingen moeten uiterlijk 29 oktober bij de POM binnen zijn, dus neem tijdig contact met mij op als je hier interesse in hebt.

Ria Reeuwijk
secretaris@vtvz.info

Variatie van volkstuincomplexen

Iedereen kent wel zulke –complexen. 't Varieert in grootte, omgeving, aanzien, opzet en image. Per trein reizend komt men al gauw en bijna óveral langs kleinere en grotere volkstuinlocaties. En terzijde van die spoorbanen zijn ook vaak stroken met groentetuinen gelegen. Niet vaak echt bepaald verheffend en goed ingericht. Overigens schijnen de koperen bovenleidingen in de directe omgeving daarvan hun slechte sporen na te laten voor m.n. groenten e.a. gewassen. Met (in)direct slechte invloed daarvan voor de volksgezondheid. De gevarieerde volkstuincomplexen zijn in veel gevallen voorzien van tuinhuisjes. Er is dan in veel gevallen sprake van louter recreatie met dag- en nachtverblijf terwijl het kweken en hebben van bloemen en struiken primair van belang is en groenteteelt bijzaak is of zelfs helemaal ontbreekt. Zelfs overnachten gebeurt dus in die gevallen legaal; zoals bijv. nabij of in grote steden e.o. Recreatief/sociaal woon- en verblijfsgeot t.o.v. eigen échte woonomgeving elders in de stad. Per –complex is er ook vaak verschil v.w.b. waterfaciliteiten. Aanwezig oppervlakte water lijkt niet alleen functioneel maar dat is het ook écht! Stel U voor: op gemakkelijke wijze water rechtstreeks uit de sloot met de gieter of per motorpomp vanuit zo'n sloot....! Geldt ook voor bijv. elektriciteitsvoorzieningen op zo'n -complex. En dan per tuin een -meter. En als U nu denkt "*Tjoh, hierboven staan toch wel een aantal 'ideale situaties' beschreven*", bedenkt U dan maar dat (zoals in de héle maatschappij) élke situatie verschilt en z'n voor- en nadelen heeft. Soms moet U ze zoeken – maar (zoals ook héél vaak): ze zijn er wel.....! Geldt voor álles. Tóch!?!

J.B

Vakantieadres met tuin

Deze vakantie zijn we toch weer doorgereden naar Patroves, Zuid-Portugal.
Mijn broer Jacob woont daar in een fantastisch huis met een van de mooiste tuinen van Portugal.
Een echte belevenis voor liefhebbers van palmen en cactussen.
Hij had een paar dagen geen gasten en wij vonden het de moeite waard om vanuit Zuid Frankrijk even door te rijden.

Is dat iets om over te schrijven in ons tuindersblaadje?
Misschien wel als je niet gebonden bent aan schoolvakanties en geniet van een mooie tuin en je daarnaast een goede kans op mooi weer wil hebben.

Of als je met je met familie en of vrienden iets te vieren hebt en dat graag wil doen in Zuid Portugal.

Jacob verhuurt namelijk kamers, of het gehele huis met zwembad, tennisbaan en deze fantastische tuin met uitzicht op zee.

Wij hebben weer genoten en ik dacht waarom niet delen met mensen die van tuinen houden.
Ook leuk voor Jacob om ook wat Nederlandse gasten te hebben buiten het seizoen, hij is namelijk heel trots op zijn tuin en vertelt er graag over.

Hij heeft pas een kas gemaakt en is bezig met het zaaien van palmpjes en het vermeerderen van cactussen.

Ps je hoeft niet met de auto, vanuit Faro is het maar een half uurtje rijden....

Mocht je interesse hebben, neem dan even contact op dan breng ik je in contact met Jacob.

Ria Reeuwijk
secretaris@vtvz.info



Impressie over Geluk

Bestaat er een definitie van 't begrip GELUK?

Is het een ongrijpbare emotie die de meeste mensen nastreven? En is dat moeilijk te ervaren?

't Is binnen ieders bereik en per persoon varieert geregeld de moeite waarin men dat beleeft en/of ervaart.

Iedereen wil wel gelukkig zijn maar wat wilt U dan primair? Hoe is dat te creëren?

Moeilijk te definiëren; 't is veelal persoonlijk. En iedereen wil zodanig gelukkig zijn dat men dit idee als een zekere en permanente gemoedstoestand van voldoening beleeft.

Niet iedereen heeft dit logischerwijze automatisch vanzelfsprekend. En het gaat evenmin als vanzelf.

Men moet de juiste keuzes en opvattingen maken en dan als een duurzaam genot beleven.

Geld heeft slechts weinig invloed op geluk; héél veel geld betekent echter zeker geen extra geluk en daardoor automatisch méér voldoening.

Voldoening is de hoofdschotel voor het hebben van een zeker geluksgevoel. Anderen gelukkig/blij maken geeft en is 't allerbeste effect om jezelf ook zo te voelen.

Bepaalde beroepen leveren "automatisch" zo'n positieve gemoedstoestand op. Bijv. in de zorg- en hulpverlening. Succes daarmee slaat op de –verlener zélf terug. En hierbij tellen de kleinste dingen al mee.

Focus op positieve toestanden. Ook vrijwel elk sociaal contact geeft in 't algemeen voldoening.

Een praatje in een winkel/supermarkt; op straat en zelfs bij impulsieve contacten met onbekenden.

Of nodig anders eens iemand uit om iets leuk/zinnigs te ervaren c.q. mee te maken (in dat geval het liefst slechts met min of meer bekenden). Attendeert U op positieve mogelijkheden/ervaringen.

Alle bovengenoemde algemene aanbevelingen gelden echt overal en altijd.

Dus ook binnen de VTVZ en op het –complex e.o. Aldaar is alles nóg eenvoudiger doordat men algauw louter binnen het eigen ledenbestand zit. Behulpzaamheid en belangstelling incl. "normale" omgang door tuinders/-sters onderling garandeert al heel gauw een prettige gemoedstoestand.

Met het motto "*Wie goed doet, wie goed ontmoet*" komt men een heel eind met het begrip GELUK.

Probeert/ervaart U dat maar. En niemand houdt U tegen! Van harte aanbevolen.

N.N.

Onze Belgische tuinviend.

In deze tijd dat 1 op 4 burens ruzie hebben, had laatst onze vriend eindelijk vakantie.

Hij verbleef met z'n gezin op een camping in Zuid-Frankrijk zonder z'n vervelende burens en hun lawaaiige kinderen.

Tot z'n spijt/verrassing bleek aldaar:

A. z'n burens waren stomtoevallig óók met vakantie;

B. zij waren óók in Zuid-Frankrijk;

C. zowaar in 't zelfde dorpje;

D. zélf op dezelfde camping;

E. en nóg erger: ook pal naast hun caravan.....!

P.S. Hij zei toen blij te zullen zijn als ie z'n brave vrienden en vriendinnen van de VTVZ weer eens ziet en/of spreekt.....!

Beste Tuinders

De Tuincommissie is voor de 2e keer langs alle tuinen gegaan.

Over het algemeen zagen de tuinen er (vakantie tijd) redelijk uit.

De probleem tuinen zijn bij het bestuur bekend.

Maar wat de T.C. vooral opviel is, dat de voorkanten van tuinen er nog slechter uitzagen dan andere jaren.

Smoesjes zoals; het regende veel, ik moest m'n schoonmoeder helpen, ik was maanden op vakantie. Ja het zal wel.

Laten we er voor zorgen dat iedereen z'n voorkant netjes houdt.

Zorgen dat bloemen niet over het publieke pad gaan, hagen, kleine struiken, heesters en bomen waarvan de takken over het pad hangen op tijd gesnoeid worden, zodat ze geen overlast veroorzaken.

Mensen doe er wat aan, het is echt geen dagen werk hoor.

U zorgt toch ook dat de voorkant van uw huis, flat, uw entree, uw visitekaartje er netjes uitziet.

Doe dit dan ook op de volkstuin, DOEN en niet denken dat komt morgen wel, NEE ECHT DOEN.

De Tuincommissie.

Jeu De Boules _ Mannen

Woensdag 3 augustus was het dan zover, de prijsuitreiking van de beste bouler van afgelopen jaar. We hadden zoals gewoonlijk weer een lekker zonnetje en zo werd de eerste middag van het nieuwe seizoen al weer gespeeld.

Om 16.00 uur gingen we naar de kantine waar de barbecue ondertussen stond opgesteld, samen met een feestborrel van het bestuur!

Theo riep Ahmed naar voren.

Hij was namelijk de winnaar van de BEKER!

297 punten = 11.28 %.

Hiep, hiep hoera lang zal hij boulen in de gloria!!!!

Nummer 2 Hans - 280 punten = 11.66 %

Nummer 3 Kees - 234 punten = 11.14 %



Er moet wel vastgesteld worden dat de rest van de heren er krap achter zaten!!

Hierna volgde een zeer uitgebreide en van veel vlees voorziene barbecue met lekkere salades en bijlagen!!!

Tjonge, jonge wat kunnen die Kees en Ahmed bakken en braden. Geweldig!!

De vele kijkers konden rijkelijk mee eten.

Formidabel! Hulde aan Theo!!

Op naar het volgend jaar.

Wvd 16-8-16.

WC problemen

**Koning – keizer – admiraal,
popla kennen we alle maal, of niet ?**

Heeft de "komkommertijd" nu ook al invloed op de redactie van ons blad Tuinderspraak ?



Verschillende mensen hebben mij aangesproken met de vraag,
" **is het wc papier op de bon ?** "

Ook de mededeling dat er in de ochtend vol op papier is, maar dat tegen de middag alles verdwenen is, heeft er toe geleid dat ik direct contact op nam met onze onvolprezen hofleverancier van de kantine.

Ook hij kon bevestigen dat het gebruik van heel veel toiletpapier gemeten naar het aantal bezoekers, niet anders te verklaren is dan dat er gebruikers zijn die "de film" thuis opnieuw willen afdraaien.

Laten we elkaar niet moeten controleren of verplichten om bij hoge nood zelf het papier van huis te halen. Ik ga er van uit dat dit geen probleem hoeft te worden dat alleen met de hulp van "Brussel" kan worden opgelost.

Loop na het gebruik zelf even na of verder alles in orde is, ga mij niet bellen of mailen maar kijk of je het zelf kunt oplossen.

Hans Verbeek (vzt)

Mijmeringen van Opa's en Oma's.

letwat impulsief enkele aspecten van/door doorsnee tegenwoordige Opa's /Oma's over o.a. oppassen e.d. op kleinkind(eren).

E.e.a. in vergelijking met hun eigen vroegere oma/opa, die 't begrip "oppassen" – na de baby boom na afloop van W.O. II – vrijwel in 't geheel niet kenden.

Dat hoefde toen helemaal niet. Was niet nodig.

En zeker niet opportuun omdat de rolverdeling van oma's en opa's toen als vroegere ouders van hen heel anders was dan wat zich hiermee nu als huidige grootouders voor doet.

Immers: destijds werkten de mannen; vrouwen bekommerden zich (overdag) over de kinderen.

Tegenwoordig werken vaak beide ouders t.b.v. hypotheek resp. mega hoge huren en vaste lasten.

De huidige opa's en oma's hebben dus nu een heel andere rol dan destijds hun eigen grootouders.

Laatstbedoelde categorie –ouders leken ook echt véél ouder en zij werden met meer eards en beleefdheid behandeld en de "automatisch" ontstane sfeer van "opzitten

en pootjes geven" en je netjes gedragen als v.m. kleinkinderen tijdens 'n enkel keertje daar op visite zijn was toen ook heel anders dan het doen en laten van (klein)kinderen in deze huidige tijden en maatschappij. Logisch?

Nu ervaren opa's en oma's het oppassen als weliswaar functioneel (naar en van school halen e.d.) en veel kinderen worden nu vaak als "godjes" behandeld/benaderd die alles mogen, hebben en krijgen.

Soms als misplaatst goedmakertje voor een gevoels- en kunstmatig idee van louter denkbeeldig "tekortschieten" in de opvoeding door het werken e.d. van beide ouders en soms gebruik maken van steeds duurdere professionele kinderopvangcentrales e.d.

Opa's en oma's nemen op die momenten hun plaats in.

Er zijn heel veel verschillende vormen van tijdsbesteding daarbij. Teveel om op te noemen.

Geldt voor amusement binnenshuis zoals bijv. ombouwen van woonkamer tot bijv. een trampoline van bank- en stoelkussens e.d.. En gebruik van veel speelgoed.

En de eten en drinken rituelen..... Alles veelal ononderbroken....!

Buitenshuis bij mooi weer wordt deze prille jeugd eveneens begeleid met spelen en fietsen/steps e.d. die eerst tevoorschijn zijn gehaald. En dat beperkt zich dan niet tot 'n enkel rondje: véél meer....!

Soms zelfs bijna eindeloos langdurig.....). Nou ja, valt toch wel mee hóór!....

En natuurlijk originele "uitjes" e.a. activiteiten die m.n. kleinkinderen c.s. erg leuk/aardig vinden.

Allemaal leuk hóór en opa's en oma's blijven daardoor inderdaad (ook zichtbaar) jong (zegt men).

Maar die intensieve begeleiding en bemoeienis gaat toch vaak niet in hun koude kleren zitten....!

Oók het na afloop van e.e.a. steeds weer alles in orde maken (lees: opruimen e.d.) vergt nogal wat.

Maar: graag gedaan in het familiebelang en natuurlijk is alles ook bijzonder leuk en grappig.

Vraag is hoelang beide grootouders dit onmisbare oppassen kunnen/zullen volhouden.



De actieve VTVZ'ers en –sters die bovenstaande rol spelen (en dat zijn er velen!) moeten maar

bedenken dat zij op andere momenten tot rust kunnen komen op hun eigen tuin e.o. Dáár heb je alles in eigen hand en aldaar bepaal jezelf wat je moet/kunt doen en laten. Goed!

En men kan zich weer "opladen" voor o.a. de komende "oppasdagen" van kleinkinderen . En dan tegelijkertijd bedenken wat dat op zich een mooi vooruitzicht is. Tóch?!? Oók goed!



J.B.

Een prachtig boek

Wanneer het regent en regent heb ik het gevoel dat de kabouters het werk voor mij doen; ik hoef voorlopig geen water te geven op de tuin.

Dan kan ik een boek lezen over tuinieren, nu heb ik er een over Findhorn.

Daar had ik al veel over gehoord. Over de geweldige resultaten die zij daar bereiken op niets dan zandgrond. En net als wij aan de kust, in het noorden van Schotland.

Het is een openbaring hoe zij de zaken aanpakken.

Op de computer in de bibliotheek zag ik dat ze een hele rij boeken over Findhorn in bezit hebben en ik bestelde de bovenste het is van Paul Hawken en heet "De magische wereld van Findhorn".

Else Dudink



In memoriam Louis van Esveld.

Dat de gezondheid van Louis steeds minder werd, was bekend.

Maar toen de mededeling kwam dat Louis was overleden, kwam deze boodschap bij het bestuur heel hard aan.

De zomer was nog maar net gestart, Louis was samen met zijn vrouw even daar voor nog naar de tuin geweest om een en ander te zaaien en te planten.

En dan ineens het bericht Louis is in het ziekenhuis overleden.

Louis, beter bekend als Eusie, was een meer dan vertrouwd beeld op de volkstuin.

Elke dag kwam hij naar zijn tuin niet alleen om te tuinieren, maar ook om met alle spulletjes die hij verzamelde, te kijken of hij zijn hulpbronnen op gas, elektra of benzine kon inzetten voor het makkelijker maken van zijn hobby.

Hij was een knutselaar, niet enkel voor zichzelf, maar zeker ook voor iedereen die bij hem kwam met een vraag. Louis was een man die graag klaarstond om iemand te helpen, zijn kennis en ervaring hadden in de vereniging een grote bekendheid en waardering.

Wij zullen Louis blijven herinneren als een fijn mens .

Het bestuur wenst de familie van Esveld heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.



Hans Verbeek (vzt)

LUKON TWEEWIELERS



Lukon tweewielers
Kochstraat 8
2041 CE Zandvoort
023-5716504

info@lukon.nl

De Scooter specialist !
Of het nu gaat om onderhoud, reparatie,
nieuwe of gebruikte scooters en fietsen.

Onze eigen werkplaats zorgt ervoor
dat uw scooter goed onderhouden blijft!

Vespa, Sym, Yamaha, Piaggio, Peugeot, Derbi, Aprilia, Turbho, Keeway, Tomos

Ben je net onderweg naar een date,
je werk, of zomaar even rijden, krijg je pech.
Duwend met een zware scooter over straat is geen pretje.

De oplossing?
Voor een kleine vergoeding halen wij 'm voor je op.

Scooterpech? Lekke band? Bel 023 5716504

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag t/m Vrijdag
09:00-17:00
Zaterdag 09:00-17:00
Feestdagen gesloten

Medina Woninginrichters



Medina Woninginrichters is te vinden in het midden van centrum
Zandvoort, de Haltestraat 56.

Parkeren voor de deur is mogelijk!

Van vader op zoon is het vak woninginrichting doorgegeven, dus
u kunt met een gerust hart naar binnen komen,
want onze adviseurs weten waar zij het over hebben.

We hebben een grote collectie tapijt, marmoleum, vinyl,
laminaat en parket, gordijnen, vitrages, zonwering
vouwgordijnen en alles om uw interieur helemaal naar uw
smaak in te richten

*Medina heeft een eigen gratis meet- en montagedienst.
Vakkundige stoffeerdiers hangen uw zonwering/gordijnen op.*

Kom eens langs en laat u deskundig voorlichten of vraag om
een persoonlijk advies bij u thuis aan een van onze adviseurs,
wij komen geheel vrijblijvend met stalen bij u thuis.

Medina Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort Tel. 023-5317840 www.medina-woninginrichting.nl

IJzerhandel Zantvoort



Ook specialist in :

**Sloten en inbraakbeveiliging
Met eigen buitendienst bij U thuis**

Bel voor gratis advies !!!

Tel: 023 - 5712418

Swalvestraat 7 2042 KA Zandvoort



**POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN**



De Kaashoek

Bij ons vindt u alles voor een
lekker avondje thuis met familie of visite.

Het lekkerste winkeltje van Zandvoort

Meest creatieve ondernemer van Zandvoort 2010



Haltestraat 38

2042 LN Zandvoort

023 5715000